

## topg@zet van vrijdag 2 april 2021

### merci, thank you, dzięki, shukran

Bedankt top@uders en leerlingen, omdat jullie je steeds zo flexibel opstellen bij wijzigingen in de organisatie.

Bedankt ouders om de voorbije week verlof te nemen, opvang te regelen of zelf je kinderen te entertainen in combinatie met thuiswerk. We zijn er ons ten volle van bewust dat dit niet evident is. Bedankt voor jullie appreciatie en vertrouwen in ons.

Bedankt toppers om jullie vrolijke zelve te blijven in deze rare tijden. Bedankt om jullie telkens weer vlot aan te passen aan nieuwe regels.

En dankjewel om de juffen en meesters dat beetje extra energie te geven dat we soms nodig hebben.



Bedankt ook, om mee de boodschap uit te dragen dat LGBTQ+ zijn, niet zondig is.

Het maakt voor top@punt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, hoe je eruitziet en van wie je houdt, het maakt niet uit of je blank, zwart, geel of van een gemengd ras bent, of je jong of oud of rijk of arm bent, gezond bent of met een ziekte kampt. Voor ons is iedereen in de eerste plaats mens. En die hoort niet thuis in een hokje.

### nieuwe poging

De uitgestelde Eerste Communie voor de toppers van 2L, wordt gepland op zondag 12 september te 10.30 uur in de kerk van Elsum.

Op zaterdag 2 oktober in de namiddag worden de Vormelingen daar verwacht.

### topsympathisanten

van de papa van Ties, Sam en Diet kregen we een tiental verzorgingssetjes. Een steriel compres, samen met een tangetje apart verpakt.

de papa van Rhune en Nell bekeek onze noodoplossing voor slijkvoeten en zag dat het beter kon. Prompt voegde hij extra paletten en rubberen matten toe om het paadje te vervolledigen.

de mama van Axelle en Mathieu schonk de school even later ook nog stapstenen. Zodra we een 'vloerder' gevonden hebben, zal dat cadeau maken dat het 'coronapaadje' perfect wordt.

een veilig gevoel is veel waard, vooral voor leerkrachten die dagelijks tussen tientallen kinderen staan. De mama van Elize helpt ons daarbij. Onlangs kregen we weer een nieuwe lading FFP2-maskers.

Heel veel dank, Nic, Nick, Stefanie en An, niet enkel voor de bijdragen maar ook voor het tonen van zoveel loyaliteit ten overstaan van top@punt!

### op de valreep

Alsof zij het vooraf wisten: de klokken van Rome waren er dit jaar vroeg bij. Op vrijdag 26 maart hebben zij in alle klassen 'hun ei gelegd'.



Daar zat natuurlijk de ouderraad voor veel tussen, het was dankzij hun sponsorgeld dat de zakjes er zo mooi uit zagen.

## voor alles een oplossing

En dezelfde lieve mensen van de top-raad hadden ook voor carnaval een mooi alternatief. Elk wafeltje apart ingepakt, met de glimlach!



Dankjewel ouderraad, echt knap van jullie om er telkens in te slagen alternatieven te bedenken voor 'de leukste dingen des schoollevens'.

## artistieke vrijheid

Aan het begin van de maand maken de leerlingen van 5L tijdens het contractwerk kennis met de 'kunstschilder in de focus'. In een speciaal daarvoor samengestelde voorstelling, maken de kinderen kennis met leven en werk van de artiest.

Hallo, wij zijn Nore en Wietse van 5L. Wij leren samen met de klas elke maand over een nieuwe kunstenaar. Zoals Victor Vasarely, René Magritte, Keith Haring, Mark Rothko, Wassily Kandinsky en Gustav Klimt.



Je mag kiezen wanneer een werkje maakt dat doet denken aan de beeldend kunstenaar, zolang het op het einde van de maand maar af is. Aan de hand van een PowerPoint weet je hoe je het moet maken. Soms wordt je kunstwerk op de gang gehangen 😊 GROETJES VAN HEEL 5L!!!

## kabouterg@zet

In de kabouterklas hebben we een prachtig kasteel gemaakt van dozen. In dat kasteel hebben we ons 14 dagen reuze geamuseerd.



Wij hebben ook over zaaien en planten geleerd in de kabouterklas. We hebben tuinkers gezaaid en pompoenpitten geplant. Nu geven we ze elke dag water en hopelijk schijnt de zon heel veel. Zodat we binnenkort mooie plantjes hebben waar heel dikke pompoenen aan gaan groeien. Mmm lekker...



Sinds 15 maart wonen er 4 schattige kuikentjes bij de kabouters. Ze blijven 14 dagen in onze klas zodat wij hun groeiproces kunnen volgen. Natuurlijk ook om ze te verwennen en te aaien. Wij leren om voor ze te zorgen, om ze eten en drinken te geven. En natuurlijk moeten we elke dag hun nestje proper maken. Maar het leukste is er gewoon naar kijken.



wij wensen jullie fijne paasdagen